

't Oekedoeleken

September 2020



OP DE AGENDA:

6 SEPTEMBER: EERSTE VERGADERING (GEEN OVERGANG)



GROEPSWOORDJE:

Allerliefste leden en ouders

We zijn enorm blij dat we jullie allemaal kunnen uitnodigen op de zondagvergaderingen. Het is niet zoals jullie gewend zijn, maar we doen er alles aan om de scoutswerking **zo veilig mogelijk door te laten gaan**.

- **Voor de nieuwe ouders:** er is een Facebookgroep en een Facebookpagina (allebei met de naam **SGV Mgr. Bermijn**) voor de nieuwst updates.
- Elke tak heeft voor deze maand zijn eigen **afspreekplek**. Kijk deze zeker goed na voor je naar de vergadering gaat.
- **Huisbezoeken** gaan zoals eerder vermeld **enkel op aanvraag** door.
- Er zal ook steeds een **lijst bijgehouden** worden van wie op de vergadering aanwezig is, om eventuele **contactopsporing** makkelijker te maken.
- We verwelkomen graag ook Toon, de nieuwe aanwinst in de groepsleiding!

Scouteske groet, de berminogroepsleiding (Janne, Kaat, Toon en Emma)



KAPOENEN

Je kan ons altijd bereiken via:

E-mailadres: kapoenenleidingbermijn@gmail.com

Welkom bij Bermijn kapoentjes!

Hopelijk hebben jullie, net als ons, allemaal zin in het scoutsjaar.

Twijfel je of de scouts iets voor jou is? Geen enkel probleem, want je mag drie keer proberen voor je je hoeft in te schrijven. Wees dus zeker niet bang om eens te komen proberen!!!

Juwkes kids, voor de eerste vergadering van het jaar spreken we **6 september af op den bermijn** (de grijze poort op den Dries, 30). Geen overgang, maar wel al een vette eerste vergadering van **14u-17u** om het jaar goed te beginnen! Hopelijk tot dan!!!!!!

Hey kornuiten, **13 september** spreken we voor de tweede keer af, opnieuw **op bermijn** (net zoals de rest van de maand trouwens) van **14u tot 17u**. Het wordt een beestige vergadering, dus iedereen mag **zich verkleeden in zijn lievelingsbeest!**



Hoi kiddos, een nieuwe week, een nieuwe vergadering! **20 september** spreken we af op, je raad het al, **den bermijn** om **14u**. Na deze vette vergadering mogen jullie om **17u** naar huis teruggaan.

Lieve bermino's, zijn er al 3 vergaderingen voorbij??? Wow, dit jaar gaat snel. De laatste vergadering van deze maand gaat door op **27 september**, weer **op bermijn**. **Van 14u tot 17u** sluiten we september af met een knaller! Zin in!!!



Groetjes van jullie leiding en tot snel!!!!



WOUTERS **1**

Hallo wouters wij zijn de leiding van wouters 1 wij staan te popelen om eindelijk terug naar de scouts te komen en ons volledig uit te leven, en door deze Oekedoel zullen we jullie laten weten hoe, wanneer en waar.



6 september is de eerste vergadering waar jullie gaan ontdekken wie jullie leiding is, wie ben ik die dit schrijft? wie zijn deze personen die jullie leiding zijn? Dat kan je allemaal te weten komen. SPANNEND! Wat jullie hiervoor moeten doen is aanwezig zijn aan den dries van 14u00 tot 17u00!

13 september is het dan weer de tweede vergadering van het jaar. De neus is eraf we kunnen nu ons nieuwe scoutsjaar volledig inzetten . Wie hier bij is komt gewoon terug naar den dries van 14u00 tot 17u00! Wij verwachten jullie daar.

20 september van 14u00 tot 17u00 is het weer een vergadering op den dries waarop we een hele week kunnen naar uitkijken! Hou jullie vast aan de takken van de bomen want het wordt zoals altijd een knaller.

Hier is hij dan de laatste vergadering van september dus we gaan ons nog eens goed uitleven van 14u00 tot 17u00 op 27 september aan den dries. Wij kunnen al niet meer wachten.

Vragen of andere meldingen?

Die kan u naar ons sturen op: wouterleiding1bermijn@gmail.com

Groetjes



Jullie leiding



WOUTERS 2

Op een zonnige zondag in het mooie Sint-Pauwels kwamen de wouters allemaal samen **op den Dries** voor de eerste scoutsvergadering van het jaar. Dit was **6 september**. De Wouters waren massaal aanwezig en stonden **om 2 uur stipt** klaar (op den Dries). “Wie o wie wordt onze nieuwe leiding?” en “Welke vriendjes zitten in mijn tak?”, klonk het bij de Wouters. “Wel”, zei de leiding, “wanneer jullie ouders jullie **om 5 uur terug** ophalen (aan den Dries) zullen al jullie vragen beantwoord zijn.”

De Wouters gingen die avond moe maar voldaan in hun bed. Ze droomden al over de volgende vergadering. Eentje had wel een heel gekke droom. Ze spraken niet af op den Dries, maar gingen op verplaatsing, met name naar de **moervaart (Keysershof, Keizerstraat 69, 9112 Sinaai)**! Wat ze daar gingen doen bleef voorlopig nog geheim. De Wouters droomden goed verder, voornamelijk tussen **2 uur en 5 uur** en keken enorm uit naar **13 september**.

Het is **20 september**. De Wouters zitten nu al bijna 3 volle weken op school en beginnen dat een beetje beu te worden. Zelfs met alle hobby's en taken zijn ze nog niet voldaan en hebben ze nog steeds energie te veel. Een van de ouders had er een beetje genoeg van en ging ten rade bij de Wouterleiding: “Willen jullie er voor zorgen dat mijn wouter een beetje moe is zondag na de vergadering, zodat hij goed slaapt, want hij moet maandag naar school!”. “Geen zorgen!”, antwoordde de Wouterleiding, “Wij hebben voor uw wouter het perfecte spel voorbereid. Zorg gewoon dat je op 20 september **om 2 uur** je wouter afzet **op den Dries**. Vergeet hem niet op te halen om **5 uur** op dezelfde plek.”

De maand september zit er bijna op. Het scoutsjaar is goed van start gegaan en alle Wouters hebben zin om nog eens met al hun vriendjes samen te spelen. Daarom spraken ze af op **27 september, op den Dries, om 2 uur**. Ze speelden voor uren en keerden om **5 uur** weer huiswaarts. “Tot in oktober!!!”

Groetjes van jullie, tot nu toe nog onbekende, Wouterleiding!

Wij zijn steeds bereikbaar via wouterleiding2bermijn@gmail.com!





JOWO'S 1

6 SEPTEMBER

Joepie het is weer zo ver een nieuw scoutsjaar staat voor de deur en er staat weer vanalles op jullie te wachten!! Dit jaar helaas geen overgang maar niet getreurd we vliegen er direct in met een mega toffe vergadering. Kom om **14uur naar de kerk van Sint-pauwels city** en ontdek wie jullie nieuwe leiding is, om 17 uur mogen jullie weer huiswaarts keren.

Wij hebben er al zin in!!!

13 september

Deze zondag spreken we weer af op onze vaste spot voor september dat is zoals vorige week de kerk van Sint-Pauwels. We verwachten jullie daar terug van 14 uur tot 17 uur.

20 september

Een vergadering van formaat vandaag!! Deze gaat ge echt niet willen missen dus kom zeker om 14 uur naar de kerk en geniet van wat de leiding voor jullie in petto heeft om 17 uur zullen jullie terug naar huis kunnen.

27 september

Vandaag vieren we de verjaardag van emile claus omdat jullie leiding zo in de ban is van hem is het vandaag dus feest!! Kom van 14 uur tot 17 uur naar de kerk en vier samen met ons zijn verjaardag.



JOWO'S 2

Bam

, het nieuwe jaar kan weer beginnen! Hopelijk hebben jullie er veel zin

in! Om het nieuwe jaar goed te kunnen starten, zouden we eerst even een de 'nieuwe regels' willen bespreken. De vergaderingen zullen plaatsvinden onder dezelfde voorwaarden als die van op kamp. Dus een bubbel met max. 50 personen, we spreken heel de maand af aan de kerk,...

Zondag 6 september:

Benieuwd wie dat de nieuwe leiding is? Vaneigen da! Wa is er nu spannender dan uw nieuwe leiding te ontmoeten? Kom dus allemaal naar de eerste vergadering vant jaar en zie wie dat er uw nieuwe leiding is! Waar: aan de kerk. Uur: 14u tot 17u. Jullie nieuwe leiding kijkt er alvast naar uit!

Ps: door da 'stoem virus' zal der geen overgang plaats vinden. 😞

Zondag 13 september:

De tweede vergadering vant jaar, joepie! Deze vindt ook plaats aan de kerk. De vergadering duurt terug van 14u tot 17u.

Zondag 20 september:

Yes, weeral zondag! Weer een nieuwe vergadering! Hopelijk zijn jullie allemaal nog gezond! Klaar voor een nieuwe vergadering? Kom dan maar terug naar de kerk om 14u 😊. Tzal weeral de moeite waard zijn!

Zondag 27 september:

De laatste zondag van deze maand! Dan zullen we de maand september ook maar eens goed afsluiten! Om 14u weer aan de kerk en om 17u terug naar huis zoals altijd? Ja, tuurlijk da! Allez mannen, tot dan he!





JONGGIVERS

6 September

Allright Jonggivers! Eindelijk een nieuw scoutsjaar!!! Helaas is er dit jaar geen super vette overgang maar gelukkig hebben wij wel wat andere fijne dingen in petto hehehe... Zo maken we vandaag namelijk voor het eerst kennis met jullie spik splinter nieuwe leiding!!!!!! Ben jij ook zo benieuwd? Kom dan **van 14u tot 17u naar de speeltuin in de vosdreef**

13 September

Als tweede vergadering van heet jaar hebben we direct een specialeken in petto! We gaan er nog niet teveel over verklappen maar het belooft de moeite te worden! We spreken wederom af **om 14u aan de speeltuin in de vosdreef (tot 17u00)**

ps. Neem zeker je fiets mee!!!

20 September

Gegroet sportvrienden! Vandaag spelen we met zijn allen een groot spel gebaseerd op HET evenement der sporten! Inderdaad de Olympische Spelen Bermijn Editie 2020!

Kom om 14u zo goed mogelijk verkleed als je favoriete sport naar de speeltuin in de vosdreef!



27 September

Say whaaat!? Nu al de laatste vergadering van september? Inderdaad! De tijd vliegt nu eenmaal als men zich amuseert! Maar ook deze keer belooft het weer een top vergadering te worden! Kom daarom voor een laatste keer in september van 14u tot 17u naar de speeltuin in de vosdreef xoxo

Veel groetjes,

Anoniempjes





GIVERS

Zoals de meeste van jullie weten, is het dit jaar een speciaal jaar, wij gaan op buitenlands kamp en wij gaan er voor zorgen dat jullie het beste, vetste, coolste kamp ooit krijgen, het enigste dat wij verwachten is jullie hulp, verdere informatie zullen jullie nog krijgen dus zorgt dat ge er elke vergadering zijt!

Zondag 6 september

Wt* is da nu al terug scouts? Ja zeker wel, wij verwachten jullie alleMaal Om 14u aan de GenTstraat Nr. 99, wegEns corona is er gEen overGang en zullen jullie de nieuwe leiding leRen kennen Op de eerste vergadering, We kijken er alvast naar uit!



Zondag 13 september

Het is zo ver, Met de eerste vergAdering achter de rug kunnen we beginnen met de tweede sCoutsvergadEring, Door cOrona verwachtE wij jullie terug om 14u aan de gEntstraat Nr. 99, jullie weten het nu al zijn dus er bestaan geen excuses om te laat te zijn. X



Zondag 20 september

Na een lange week wachten, hebben we de 3^{de} zondag van de maand septemBer gehaald, en omdAt we niet van herhaLing houden veranderen we de plaaTs van afspraak, het Is nogaltijd niet de bedoeling om naar de SCouts te komen, waar we jullie wel verwachtEn is om 14u aan dE speeltuin van de wijk.....



Zondag 27 september

Jammer genoeg zit de Maand september er op, voor de meeste van jullie betekend dit ook jullie eerst maand van school haha. Voor deze vergadering verwacht wij jullie terug om 14u aan de Gentstraat Nr. 99 wat we vandaag zullen doen is nog een VERRASSING

